

## INTRODUCTIE



Dit voelt best wel een beetje bijzonder.

### **De eerste uitgave van mijn maandelijks E-Zine van Pure Tuinbeleving.**

Het is mijn bedoeling om je **6 tot maximaal 12 keer per jaar te informeren en enthousiasmeren** voor alles wat te maken heeft met het hebben van een eigen tuin.

**Vaste rubrieken zoals een overzicht van tuinklussen per maand, plant van de maand, tuintips, tuinvraag van een lezer, geplukt (tuin-interview), leuke tuinen, tuinbeurzen of tuinevenementen om te bezoeken en iedere maand deel ik een leuke tuinblooper met je.**

Ik wil er een **interactief E-zine** van maken, dus voel je vrij om al je tuinvragen aan me te stellen.

Ik hoop dat je het leuk vindt dat ik je mijn E-zine toestuur. Mocht je om wat voor reden dan ook geen e-mails meer van me willen ontvangen, dan mag je je zonder opgave van reden afmelden.



## GEPLUKT

Het is denk ik wel leuk om mezelf in de eerste uitgave eens voor te stellen, dat je een beetje weet wie ik ben en wat ik doe.

Ik ben een **gepassioneerd natuurliefhebster** en heb mijn grote hobby inmiddels helemaal verweven in alles wat ik doe en er mijn beroep van gemaakt. Sinds 2003 ben ik mijn eigen tuinontwerp bureau gestart en vanaf 2009 mag ik me ook bloemiste noemen. Bloemen en planten zijn mijn grote passie. In 2009 ben ik met mijn gezin van Brabant naar Noord-Limburg verhuisd naar een langgevelboerderij met een hele grote tuin van 4200m<sup>2</sup>.

Je kunt je voorstellen dat ik me als een **klein kind in een snoepwinkel** voelde met een groot stuk grond wat ik helemaal naar eigen smaak kon gaan transformeren. Onze tuin is inmiddels 95 jaar oud met mooie oude fruit- en notenbomen. Onze tuin is omzoomd met beukenhagen en groenblijvende struiken. Het binnendeel van de tuin is inmiddels helemaal op de schop gegaan in de 10 jaar dat we hier nu wonen. Het was een tuin met vooral véél gras en ook de schapen en kippen hadden een groot gedeelte tot hun beschikking. De afgelopen jaren heb ik stap voor stap mijn tuin omgetoverd tot ons groene paradijsje.

**De natuur en in het bijzonder mijn eigen tuin is zo belangrijk voor mij omdat ik daar echt tot rust kom.** Als ik in mijn tuin werk, ben ik met mijn handen aan het creëren, mijn grootste passie; mooie dingen maken. Als ik in mijn tuin bezig ben kan ik ook even helemaal ontspannen, geniet ik van de kleuren van de bloemen en de lekkere geuren, van het ruisen van de bomen, de vlinders en de bijen die vliegen van bloem naar bloem en het gefluit van de vogels om me heen.

**Maar de tuin is voor mij ook een fijne plek voor reflectie,** om de kleine- en soms grote zorgen eens goed te overdenken. Als ik buiten bezig ben kom ik even helemaal los van alles en door de rust krijg ik ruimte in mijn hoofd en

komt er spontaan nieuwe inspiratie voor mijn ontwerpen, een leuk nieuw onderwerp voor een blog of een vlog of de oplossing voor een probleem waar ik al een tijdje mee rondloop.

**Aan het einde van de dag kijk ik dan met grote voldoening terug op wat ik heb gedaan.** Zonder mijn tuin zou ik maar door blijven piekeren, maar al na een uurtje buiten zijn is mijn tuin weer een stukje mooier geworden en ben ik zelf ook weer heerlijk opgeladen. Mijn haren zijn door de war, het zand heb ik op mijn knieën en zwarte randjes onder mijn nagels, dat wel.

**En dat gun ik jou ook**, dat jouw tuin een plek wordt om even je zorgen te vergeten en waar je je helemaal op kunt laden. Dat je er tot rust kunt komen maar ook gezellig samen kunt zijn met anderen. Dat je kunt genieten van de mooie bomen, planten, bloemen en het fijne terras in de zon of die fijne beschutte zit plek in de schaduw. **Dat je iedere morgen als je de gordijnen opendoet doet denkt, wauw wat een fijne plek!**

Dat de tuin helemaal past bij jou en jouw manier van leven.

## TUINKLUS

In maart, gaan de temperaturen al lekker omhoog en mag je de borders bladvrij gaan maken. Ook is de tijd gekomen dat je de uitgebloeide takken van je vaste planten weghaalt. Ik knip de stelen altijd in kleine stukjes of stop ze in de versnipperaar en gooi de snippers terug in de plantenborders. Zo breng je wat extra voeding en structuur aan de aarde.

## TUINTIP

Er zijn natuurlijk giga-veel klusjes te doen deze maand. Ik licht er eentje uit, het gras. Als de temperatuur boven de 10 graden komt mag je het gras voor de eerste keer maaien. Zet de messen de eerste keer wat hoger.



## ANEKNOTE

Aan de linkerkant van onze varkensstal staan een aantal grote struiken, Laurierbes, Sering, Vlierbes en Vlinderstruiken. Die hebben het daar prima naar de zin, een beetje te goed, dus had ik besloten dat er wel eens flink gesnoeid mocht worden. Vooral de vlierbes nam nogal veel ruimte in en verdrong de Sering en Vlinderstruik. Ik vroeg mijn favoriete tuinman of hij mij daar een handje bij wilde helpen.

Ik kan hem geen groter plezier doen. Alle klusjes waar apparaten bij nodig zijn doet hij graag. Ik denk dat hij dan een beetje het **Tarzan-gevoel** heeft, master of the jungle ....

Zo gezegd, zo gedaan. Ik ging ondertussen weer verder aan de andere kant van de stal en vond dat hij wel erg lang bezig was.

Toen ik maar eens een kijkje ging nemen schrok ik me een hoedje. Bijna alle struiken waren gekortwiekt, dat was niet de bedoeling!!! Ik had beter aan kunnen wijzen welke struik de vlierbes was!

## PLANT VAN DE MAAND

Ben je ook zo dol op Akebia quinata? Het is een echte blikvanger in je tuin. Als je nu naar het tuincentrum gaat kun je de plant al in bloei kopen. Bij mij groeit de Akebia aan de rand van het verandadak en staat nu dik in knop. De plant staat graag op een lichte plek maar kan

ook in de halfschaduw. Zet haar dicht bij je huis zodat je kunt genieten van de vroege bloei. Eigenlijk doet de Akebia het goed in alle grondsoorten. Het is een snelle klimmer. Snoeien doe je na de bloei en in de zomermaanden kun je nog af en toe een lange tak wegknippen. Ze houdt niet van verplanten, dus denk goed na over de standplaats. De bloem bloeit donkerroze in maart en met een beetje geluk komt er in augustus een mooie lilakleurige vrucht aan. De Akebia kan tot -20 graden verdragen en is dus zeer winterhard.



## TUINEN van Appeltern

Vanaf 1 maart 2019 zijn de tuinen van Appeltern weer dagelijks geopend. Wil je graag inspiratie opdoen voor je eigen tuin? Plan dan eens een bezoekje. Bekijk de voorbeeldtuinen, bezoek de plantenmarkt of duik de winkel met prachtige tuinboeken in en geniet van een lekkere lunch. Een lente ticket voor volwassenen kost € 11,50. Kinderen en 65-plussers kunnen tegen een gereduceerd tarief een ticket kopen.

©2019PureTuinbeleving

## TUINCOACHING

**Je hele tuin veranderen is natuurlijk best een groot project**, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je misschien niet je hele tuin wilt veranderen, maar dat je een kleiner stuk wilt gaan aanpakken. Dat is natuurlijk ook heel goed mogelijk. Doordat je de **stappen kleiner maakt, blijft het overzichtelijk, zowel qua inspanning alsook het kostenplaatje en kun je goed nadenken over de keuzes die je wilt gaan maken.**

Kijk maar eens hoe je tuin er nu uit ziet. Over welke stukken ben je best wel tevreden en **waar ben je niet zo blij mee en wat wil je echt heel graag anders?** Soms kun je met kleine aanpassingen de sfeer in je tuin al zo veranderen, dat je er achter komt dat je tuin nog helemaal niet zo verkeerd is.

**Heb je nog niet zo veel ervaring met tuinieren**, maar wil je er wel graag meer tijd aan gaan besteden zodat je meer plezier ervaart als je in de tuin bent of vanuit het huis naar je tuin kijkt?

**Misschien is het dan wel een leuke eerste stap om samen met mij eens een rondje door je tuin te maken.**

**Je kunt dan alles aan me vragen:** wat je graag wilt veranderen en waar je helemaal niet blij mee bent. Misschien heb je wel vragen over het snoeien van een bepaalde struik of heb je een plant die het niet goed doet en kunnen we kijken hoe we hier verbetering in kunnen krijgen. Tijdens ons gesprek kunnen we al heel veel dingen bespreken.

**Vaak levert dat al meteen mooie nieuwe ideeën op waar je mee aan de slag kan en jouw tuinplezier direct gaat vergroten.**

Neem alvast een kijkje op mijn website of neem contact met me op, dan maken we een afspraak. Ik help je graag.

Voor meer info ↓

<https://puretuinbeleving.nl/tuincoaching/>